



## De Liefdesmuur in Oosteind

In een liefdesstad als Parijs kan een liefdesmuur natuurlijk niet ontbreken. Het is een prachtige muur, verborgen in een romantisch parkje in Montmartre in het 18<sup>e</sup> arrondissement van Parijs. Hij is gecreëerd in het jaar 2000 door Frédéric Baron.

In Oosteind is de liefdesmuur verborgen op een romantisch plekje in de pastorietuin – “Montmartre” in Oosteind. Een rustig, vredig plekje met bomen en een bankje.

Het is een fijne plek om even te gaan zitten en een tekst, gedichtje, foto, wens, tekening of een idee op te hangen. In het Nederlands – of in een andere taal.

Bezoekers van het kunstevenement “Montmartre” in Oosteind nemen de tijd om met elkaar in gesprek te gaan.

Werkgroep Kunst in Tuinen Oosteind wil laten zien dat het ook een plek mag zijn voor positieve gevoelens.

Allez aimons!